

Geleceği Değiştiren Protesto

New York'da parkta başlayan "Occupy Wallstreet" protestoları hızla yayılmakta. Protestoların Birleşik Devletler çapında anlam taşımasının ve ilerledikçe binlerce insanı içine alıp daha da büyüyen bir çığa dönüşmesinin sebebi nedir? Bu soru son haftalarda siyasi otoriterler, sosyologlar ve sıradan binlerce insan tarafından blog'larda tartışılırken Business Insider basit bir analiz ile cevap veriyor. Birkaç grafikten oluşan, herkesin anlayabileceği analiz gösteriyor ki, Birleşik Devletler'deki gelir dağılımı eşitsizliği dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Böyle bir eşitsizlik ülke tarihinde sadece bir kez yaşanmıştı: 1920 buhranı öncesinde. Ekonominin toparlanması 15-20 yıl aldı. 1950'lere geldiğinde farklı grupların kazançlarını ve hayat standartlarını yakınlatacak önlemler devreye alınmıştı. Aşağıda Business Insider tarafından yayınlanan makalenin çok kısa bir özeti yer alıyor. Daha fazlası [link](#) üzerinde bulunabilir.

İşsizlik Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek noktaya erişmiş durumda... İşsiz olanların yüzdesindeki artışın yanısıra, işsiz kalınan ortalama süre de hiç bu kadar uzun olmamıştı. Şirket kârlılığı ise tam tersi noktada... Kârlılık -hem mutlak değer olarak hem de ekonomi içindeki payına bakıldığında- en yüksek seviyede. Şirket kârlılığının en yüksek noktada olmasına rağmen, çalışan maaşlarının ekonomi içindeki pay en düşük seviyede. Başka bir deyişle, şirketler sürekli büyüyen kazançlarının yüzde olarak küçük bir bölümünü çalışanları ile paylaşmakta. Çalışanlara grup grup bakıldığında ise değişik bir resim ortaya çıkıyor. 1990'dan 2006 yılında, genel müdür ortalama maaşı %298 artarken işçi maaşı sadece %4 artmış. Ve sonuçta; gelir dağılımı eşitsizliği yüz yıl önceki noktada.

Sokaktaki hareketlenme sonucunda gelir dağılımı eşitsizliğini azaltacak önlemler alınacak mı? İyimserler kesin "evet" cevabı verirken kötümserler tam tersi kutupta fikirler beyan ediyor. Biz her iki senaryoda da "Occupy Wallstreet" protestolarının geleceğin akışını şimdiden değiştirdiğini varsayabiliriz. Dezavantajlı gruplar için önlemlerin alınması halinde işçi-işveren, fakir-zengin arasındaki uçurum bir miktar daralacak. Hiçbir değişiklik olmaması halinde ise kızgınlık büyüyecek ve tüm iş dünyasının, kapitalist düşünce sisteminin, kâr ve bolluk kavramlarının etrafındaki algı biraz daha grileşecek. Sonuçta belirgin bir kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Protestoların Avrupa'ya sıçrayıp tüm kıtayı kaplayacak şekilde büyümeyeceğini düşünmek saflık olur.

FIGURE 8E Top decile income share in France and in the United States



Source: Piketty and Saez (2001).