

## Yeni Patronun: Gezegen

“2009 mezunları: Bu gezegen üzerinde insan olmanın anlamını zor bir zamanda öğreneceksiniz. Dünya üzerindeki tüm yaşamsal döngüler bozuluyor. Üstelik bozulma hızı gün geçtikçe artıyor. Konu basit, dünyanın yeni bir işletim sistemine ihtiyacı var. Bu sistemin en fazla birkaç on yıl içinde tümüyle devreye girmiş olması gerekiyor. Siz müthiş programcılarınız ve gezegen size bu işi teklif ediyor.

Aslında dünya bir takım temel işletim kuralları ile yaratıldı. Fakat biz bu kuralları göz ardı ettik: Suyu, toprağı ve havayı zehirlenme, nüfus patlamasını engelle, gezegenin termostatına dokunma... Buckminster Fuller'ın söylediğı gibi, o kadar müthiş bir tasarım içinde yaşıyoruz ki uzay boşluğunda yolculuk eden bir uzay gemisi üzerinde olduğumuzu fark etmiyoruz. Emniyet kemeri takmaya gerek kalmadan, keyifli bir ortamda saatte bir milyon mil hızla dönüyoruz.



Gelecek ile ilgili iyimser mi, karamsar mı olduğum sorulduğunda hep aynı cevabı veriyorum: Bilimsel bulgulara bakıp karamsarlığa kapılmıyorsanız datayı okumayı bilmiyorsunuz. Ama geleceğı iyi yönde şekillendirmek için ter dökten insanlar ile tanışıp iyimserliğe kapılmıyorsanız nabzınız atmıyor demektir. Bugün bilim adamları, şirket yöneticileri, öğrenciler, ilkel kabileler, balıkçılar, gecekondu sakinleri, hatta mülteciler daha iyi bir medeniyet yaratmak için müthiş bir çaba içinde.

Yaşam dışarıda bir yerlerde değil, kalbinizde. Onunla ilgili ne mi biliyoruz? Biolog Janine Benyus'un dediğı gibi, “yaşam hayatın devamı için en verimli koşulları yaratır.” Bence **geleceğın iş dünyası** için bundan daha iyi motto olamaz.

Gezegeni korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve üzerindeki hayatı beslemek yerine onu yok etmenin daha “verimli” olduğuna inanan bir ekonomi anlayışımız var. Yarından çalıp bugün satıyoruz ve bunu gayrisafi milli hasıla olarak adlandırıyoruz. Üstelik, işsizlik sıkıntısı çeken tek zeki canlı türüyüz. Ne kadar zekice!

[Amerikalı düşünür ve yazar] Ralph Waldo Emerson'ın yıllar önce sorduğı soru bugün daha da anlamlı: Yıldızlar her bin yılda sadece bir gece görünselerdi ne yapardık? O gece hiçkimse uyumazdı tabii. Tüm insanlık hayata şükür ile sarılırdı, doğanın güzelliğinin tadını çıkarırdı ve onu korumaya and içerdi. Ama yıldızlar her gece gökyüzünde ve biz televizyon seyretmeyi tercih ediyoruz.

Müthiş bir zamanın içine doğduk. Dünyanın dört bir köşesinde neler olup bittiğinin farkındayız. Birbirimizden haberdarız, aynen medeniyeti tehdit eden problemlerden haberdar olduğumuz gibi... Herbirimiz evrendeki yıldızlar kadar karmaşık ve güzeliz. Tarih boyunca farklı problemleri çözmeyi başardık ve yaratımı onurlandırdık. Siz olabilecek en heyecanlı, en zor ve en belirleyici dönemde hayata atılıyorsunuz. Sizden önceki nesiller tüm gece uyanık kalmayı başaramadı. Var oluşun her saniyesinin mucize olduğunu unuttu. Şimdi sıra sizde... Ve harika bir patronla karşı karşıyasınız. Bu yüzyıl sizin. Alın onu ve koşabildiğiniz kadar uzağı taşıyın.”

*Paul Hawken (Vizyoner, girişimci, çevre aktivisti, yazar)  
Portland Üniversitesi mezunlarına sesleniş, 3 Mayıs 2009*