



Beyaz Saray'ın Arka Bahçesi

Beyaz Saray'ın bahçesinin yaklaşık 100 metrekarelik bir bölümü, çiçeği burnunda "First Lady" Michelle Obama liderliğinde, organik tarım yapılan mini bir tarlaya dönüştürülüyor. Michelle Obama ispanaktan anasona 55 çeşit ürün ekip dikeceği bu tarla ile "Amerikan ailelerini sağlıklı beslenmeye" davet ediyor. Bu küçük tarlanın sembolik anlamı, 20 Mart 2009'dan bu yana ABD ve dünya basınında tekrar tekrar işlenen konuların çok ötesine geçiyor aslında.

Michelle Obama'nın elinde kürek tuttuğu, gülümseyerek poz verdiği fotoğraflar bütün dünyaya çok açık bir şekilde şu mesajı veriyor: "Toprak ile uğraşmak şehirli insan için utanılacak birşey değildir, tam tersine harika bir aktivitedir." Bu fotoğraf, şehir hayatının içerisinde son 5-6 yıldır yükselmekte olan tarımı, milyonlarca insan için daha da özenilir kılıyor. "First Lady" kendi sebzelerini ekip dikiyorsa dünyadaki her kadın eline kazma-kürek alabilir. Birleşik Devletler'in 44. Başkanı evinin arka bahçesindeki tarlanın otlarını yolacaksa, her erkek evinin balkonunda veya arka bahçesinde aynı işe girişebilir. Endüstri Devrimi'nin şekillendirdiği bugünkü medeniyetimizde, şehirli insanın toprak ile (yeniden) buluşmasının bir sembolü aranıyorsa, o sembol Beyaz Saray'ın arka bahçesindeki bu küçük tarladır.

Beyaz Saray'ın bahçesindeki faaliyet "Slow Food" hareketi için de bir dönüm noktasını ifade ediyor. 1986'da İtalya'da jenerik bir "McDonald's protestosu" şeklinde başlayan ve yıllar içerisinde destekçilerinin sayısı yüzbinleri bulan "Slow Food" Hareketi, insanın yiyecek ile tohumdan başlayan ve sabırla büyüyen, sevgi dolu bir ilişki kurmasını savunuyor.

Michelle Obama'nın tarlası ise bu ekseninde modern bir "Zafer Bahçesi" olarak da adlandırılabilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Zafer Bahçeleri'nin hedefi; ailenin mutfakta ihtiyaç duyduğu temel mahsulleri yetiştirmesi, böylece tüm bir ulusun savaşta en büyük düşman olan açlığı yenerek zafere doğru ilerlemesine destek olması idi. Böylece tüm dünyada milyonlarca vatansever amatör bahçıvana dönüşmüştü. Bugünlerde ise iki cephede yepyeni savaşlar var: Her ikisi de acil çözüm bekleyen Küresel Finans Krizi ve İklim Krizi. Metropol sokaklarının tenhalaştığı, işsizliğin arttığı bir dönemde toprak, bireysel huzura ve toplumsal asayişe katkıda bulunacak bir kaçış alanı. Çevrecilik cephesinde umut veren Obama Yönetimi'nin, organik tarımı Beyaz Saray'ın bahçesine (geri) getirmesi de bu açıdan bakınca çok doğal bir sonuç.

Son olarak; Beyaz Saray'ın arka bahçesinde olanlar, Birleşik Devletler'in tarım ve gıda politikasının revize edilebileceğinin de küçük bir sembolü. Obama ailesinin sağlıklı tarifleri ile tanınan şef Sam Kass'i Beyaz Saray mutfağının başına getirmesinden, yeni başkanın bu ülkedeki çiftçilere verilen devlet desteğini sorgulamasına kadar, bugünlerde yaşananlar, değişimin 100 metrekarenin çok ötesine geçeceğine işaret ediyor.