

Çin Bilmecesi

Fransa ve İsviçre'deki 700 satış noktası ile üst segmentin beğenilerine uygun gözlük satan Atol, yedi-sekiz yıldır Çin'de sürdürdüğü üretimini yedi-sekiz ay önce kademeli bir şekilde Fransa'ya geri taşıma kararını açıkladı. Atol'un geçen yaz süpermodel Adriana Karembeu ile lanse ettiği yeni koleksiyonun Fransa'da müthiş derecede tutulmasının ana sebeplerinden biri, kuşkusuz bu çerçevelerdeki "Made in France" etiketleri.

"Evet işçi maliyetleri ucuz ama sürecin tümüne baktığımızda, Çin'de üretim yapmak sanıldığı kadar da verimli değil" Bu sözler ise 128 yıllık Alman oyuncak firması Steiff'in üst düzey bir yöneticisine ait. Üretimin standardizasyonu, kalite ve zamanında teslim problemleri, sürekli değişen işçilerin eğitim sorunları, Batı'da ucuz Çin üretimi sebebiyle işlerini kaybedenlerin yarattığı negatif hava, ülkenin berbat insan hakları sicili, ekonomik büyümenin yarattığı devasa çevre felaketleri ve bir de bunların üzerine "azalan talep" eklenince, 20. yüzyılın son onyılından bu yana dünyayı saran "Çin mucizesi", yavaş yavaş tersine dönmeye başlıyor.

Bu tekil örnekler, Batı'da hergün biraz daha hissedilen ekonomik daralma ve bunun bir yansıması olarak kendi ürünlerine ("yerel olana") yönelme isteği ile birleşince Çin'in, harcama gücünün yüksek olduğu ülkelerdeki algısı ve bu ülkelerin ekonomilerindeki yeri hızla değişiyor. Çin'deki üretim kapasitesinin talebin çok üzerinde olması, artan işçi ücretleri ve düşen kar marjları Çin'in ekonomik mucizesini hızla bir katastrofa doğru sürüklüyor. Goldman Sachs, 2007 yılında %11.8 büyüyen dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin 2009 yılında sadece %6 büyüebileceğini öngörüyor. Dongguan Yabancı Sermaye Derneği'nin Aralık ayının ikinci yarısında açıkladığı verilere göre, Çin'in güneyindeki en önemli endüstri havzası olan Guangzhou, Dongguan, Shenzhen üçgeninde Ocak sonuna kadar 9000 (yazı ile : dokuz bin) fabrikanın kapanması öngörülüyor. Derneğin verilerine göre, bu durum en az 2.7 milyon kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Reuters'in aynı hafta geçtiği bir habere göre ise, Çin politikaları üzerine çalışan düşünce kuruluşu CASS (Chinese Academy of Social Sciences) ülkede üniversiteyi bitirecek 6.1 milyon kişinin en azından dörtte birinin iş bulma şansının sıfır olduğunu açıklıyor.

Ekonominin "ters yöne dönmesi"nin doğal sonucu ise, dünyanın her yerinde olduğu gibi bu ülkede de siyasetin yön değiştirmesi anlamına geliyor. ABD'inde onaltı yıl önce Bill Clinton'ı şimdi ise, Barack Obama'yı başa getiren ekonomik darboğaz (Amerikan siyasetinin kült cümlesi ile söylersek "It's the economy, stupid") öngörülebilir bir gelecekte Çin'deki siyasete de sirayet edecek. İnsanlık tarihinin gördüğü tartışmasız en önemli ekonomik başarı ve transformasyon hikayelerinden birinin sonuna gelinmesi ise hepimizin hayatını kökten etkileyecek.

